

Feb. 22<sup>de</sup> 1940.

Kjære Sön Ole!

Til sende dig nogle  
ligner saa du faar se  
at vi endnu er ilive, og  
har ikke glemt dig heller.

Til først faa takke dig for  
valentine du sendte os.

Jeg bruger ikke Bilen min  
enda men somme tider  
saa faar vi skyds med  
andre baade til byen og  
til kirken saa det er bra.

I gaarkveld. Rörte Orvill  
Klukkes os til bänne-  
det hos Mr. Foshier, han  
lever ved Osakis Lake  
halv vei til byen, og  
var et alvorligt möde,  
det blev bedt for flere  
syge og döende. det ser

over

And som Carl Larson, og  
Mrs. Johnson Holmlin har  
ikke længe igjen at leve,  
og vi husket ogsaa paa  
baade dig, og Inga, og alle  
vore Kjære, om et Gud  
som er Kjerlighed kan  
kan faa frelse os ifra Synd  
og evig død, ved at tage  
imod Jesus Kristus  
han som har fuldbragt  
alt, og som siger den  
som kommer til mig  
vil jeg ingen Sundhed stode  
nd. — bare den Helligaand  
kan faa overbevise os  
om at vi er fortabte uden  
Jesus saa vi vil komme  
og bli frelst af Naade.  
Inga sagde, at min Søster  
Kirste er bare daarlig, saa er  
Kjer hilsen ifra M. & P.

And som Carl Larson, og  
Mrs. Johnson Holmlin har  
ikke længe igjen at leve,  
og vi husket ogsaa paa  
baade dig, og Inga, og alle  
vore Kjære, om et Gud  
som er Kjerlighed kan  
kan faa frelse os ifra Synd  
og evig død, ved at tage  
imod Jesus Kristus  
han som har fuldbragt  
alt, og som siger den  
som kommer til mig  
vil jeg ingen Sundhed stode  
nd. — bare den Helligaand  
kan faa overbevise os  
om at vi er fortabte uden  
Jesus saa vi vil komme  
og bli frelst af Naade.  
Inga sagde, at min Søster  
Kirste er bare daarlig, saa er  
Kjer hilsen ifra M. & P.